

Vraag het aan Morya



Je moet er gewoon door

“Als je geconfronteerd wordt met negatieve krachten, moet je jezelf niet verwijten dat je niet in staat bent ze te beheersen of dat je niet in staat bent ze te doorzien of van je af te zetten, want dat kan je ook niet.

Er is zoveel rond je waaruit je kan leren, maar wat je niet van je af kan zetten. Je kan net zo min uit je lichaam springen als dat je bijvoorbeeld een bepaalde ziekte kan bedwingen. Je moet er gewoon door en je kan ervan leren.

Wanneer je met bepaalde toestanden geconfronteerd wordt, is dat niet omdat je fouten gemaakt hebt, zo moet je het niet interpreteren, het is gewoon een weg. Het is een van de wegen die de mens te gaan heeft op deze aarde. Er is altijd een kracht en een tegenkracht, er is altijd licht en duisternis en deze twee hebben op zich geen betekenis, tenzij ze de polen zijn het een van het ander, het ander van het een. Het is omdat er licht is dat er duisternis is en er is duisternis omdat er licht is. Het zijn deze twee die het spel van het leven uitmaken voor alle mensen, ook voor jou.”

A handwritten signature in blue ink that reads 'M. Morya'. The letters are fluid and cursive.

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Wijsheid 6: Ontmoeting met Engelen”
(uit hoofdstuk 3: ‘Lichte en duistere dagen’) © Mayil.com

Datum: ___/___/___

Online advies nr. 340

Dit online advies van Meester Morya was een antwoord op deze vraag:


